



POSTBUS 404, 3500 AK Utrecht
info@efenefmedia.nl
www.efenefmedia.nl
Ronald Rhebergen: 0622424790
Paul Impens: 0629108294

FORUM



ZOMERTITEL
UITGEVERIJ JURGEN MAAS



Vertaling Martine Woudt en Gertrud Maes
Met een nawoord van Vamba Sherif

ISBN 978 90 8329 678 4 | NUR 302
VERSCHIJNT JULI 2023 | CA. 300 PAG. | € 23,90

E-ISBN 978 90 8329 679 1 | € 15

UITGEVERIJ
JURGEN MAAS

De verloren gewaande cultklassieker uit *De diepst verborgen herinnering van de mens* van Mohamed Mbougar Sarr

De onvermijdelijkheid van geweld is een kroniek van een fictief Afrikaans rijk, Nakem, van de dertiende tot de twintigste eeuw. Yambo Ouologuem heeft een wereld beschreven van geweld, tirannie, misbruik en manipulatie, maar ook van schoonheid, liefde, hartstocht en hoop. De mens, van welke kleur ook, streeft naar macht en schuwt intriges noch geweld om die te bereiken; dat is de conclusie die zich opdringt wanneer je dit boek hebt gelezen. Het is een gruwelijk verhaal, maar wel met vlammende ironie geschreven en af en toe afgewisseld met prachtige erotische scènes.

Yambo Ouologuem (Mali, 1940–2017) werd als zoon van een onderwijsinspecteur geboren in Frans Soedan, het latere Mali, en studeerde Engels, filosofie en sociologie in Parijs. *De onvermijdelijkheid van geweld* (in het Frans *Le devoir de violence*) was zijn debuutroman in 1968 waarmee hij de Prix Renaudot won. Nadat Ouologuem van plagiaat was beschuldigd, ging hij terug naar Mali. Tegenwoordig wordt zijn roman als een van de meest gedurfd uit de literatuur beschouwd.

In *De diepst verborgen herinnering van de mens* heeft Mohamed Mbougar Sarr de geschiedenis van Yambo Ouologuem als inspiratie gebruikt voor zijn personage T.C. Elimane.

Kinderen van de Amalek – mythes en feiten rond het Israëlisch-Palestijns conflict

Erik Ader

In *Kinderen van Amalek. Mythes en feiten rond het Israëlisch-Palestijns conflict* confronteert de auteur de mythes rond het Israëlisch-Palestijns conflict met de feiten, aan de hand van zijn eigen waarnemingen en van uitgebreid literatuuronderzoek. Het boek is geschreven voor iedereen die wil weten hoe dit schrijnende conflict is ontstaan en een antwoord zoekt op de vraag waarom het nog steeds niet is opgelost.

Op 14 mei 2023 wordt het 75-jarig bestaan van de staat Israël gevierd. In die periode zal er daarom veel aandacht in de media zijn voor Israël en de Palestijnse gebieden. Want dit conflict houdt niet alleen de mensen daar tot op de dag van vandaag in de greep, maar verdeelt ook de rest van de wereld in hun standpunten hierover.

Erik Ader is oud-ambassadeur en een zoon van ouders die zich onderscheidden door hun grootschalige hulp aan joodse onderduikers tijdens de oorlog. Hij is de auteur van het eerder uitgebrachte *Oorlogen & oceanen*.

Kinderen van Amalek - Mythes en feiten rond het Israëlisch-Palestijns conflict is daarop een logisch vervolg, maar laat zich zeker ook eigenstandig lezen.

Media: aandacht in de media met een genuanceerde kijk op dit conflict door de auteur.

Overig: de auteur is beschikbaar voor boekhandelsoptredens, POS-materiaal op aanvraag.

ISBN: 9789493245969

€ 22,95

NUR 697

Paperback

Uitgeverij Palmstag

Verschijnt: 14 mei 2023

