



POSTBUS 404, 3500 AK Utrecht
info@efenefmedia.nl
www.efenefmedia.nl
Ronald Rhebergen: 0622424790
Paul Impens: 0629108294

ZOMMER

ZOMMER

Foto & ontwerp: Yarre Stooker



Kinderikjes

Onder redactie van Arjen Ribbens

Dagelijks beschrijven lezers van NRC Handelsblad in ik@nrc.nl in maximaal 120 woorden een opvallende gebeurtenis uit hun leven. Het is al jaren de best gelezen rubriek op de Achterpagina. Inmiddels worden er door het hele land zelfs ikjes-schrijfwedstrijden georganiseerd en hebben sommige docenten Nederlands het schrijven van een goed ikje onderdeel gemaakt van hun lesstof. De bijdragen over kinderen behoren tot de grappigste en ontroerendste ikjes. Reden genoeg om na de succesvolle bundelingen. De dikke ik en 365 ikjes nu de speciale bundel Kinderikjes te brengen – opnieuw samengesteld door NRC-redacteur Arjen Ribbens – met daarin de leukste en mooiste verzameld.

ISBN 9789463360692
NUR 370, Gebonden
Uitgeverij De Harmonie
€ 16,-
Reeds verschenen



Op reis met Tom Waarom

Boris Zjitzkov

Wie wil niet kennismaken met: stokstaartjes, vogelbekdieren en stekelvarkens, metro, raderboot en vliegtuig, met stroom en gas, met kabak, kavoen en dzyga, met Petja, Ljoeba en Grisja, met Moskou, Kiev en Charkov? Iedereen natuurlijk! Wat ik zag, zo heet het boek oorspronkelijk, in het Russisch - 'voor kinderen van drie tot zes', zoals Boris Zjitzkov (1882-1938) in zijn voorbericht aan 'de ouders' stelt, en dat een jaar na de dood van de schrijver verschijnt, met als ondertitel: 'verhalen over dingen'.

Zjitzkov dicteerde het boek aan zijn vrouw, ziek als hij was. Hij had zelf geen kinderen, maar wel een neefje, Aljosja, die graag naar het 'waarom' van alle dingen vroeg. De door hem beoogde titel was: Encyclopedie voor wijsneuzen van vier.

Het liep dus anders, ook in deze vertaling, maar gaat u mee? Op reis met Tom Waarom.

ISBN 9789491389153
NUR 302, Paperback
Uitgeverij Woord in blik
€ 21,99
Reeds verschenen



De rode driehoek

Maksim Boettsjenko

De rode driehoek symboliseert het communistische Sovjetregime. De USSR rustte op drie pijlers: de leider, Stalin; de partij, de CPSU; het geweldsmonopolie, de NKVD. De veiligheidsdiensten kwamen zelfs 's nachts met drie man – de 'trojka' – om iemand te arresteren. Het Sovjetregime hield zijn burgers als het ware gevangen in deze driehoek, er was vrijwel geen ontkomen aan. Het verhaal van dit boek is een historisch, bijna chronologisch verslag van een van de meest ingrijpende perioden uit de Europese geschiedenis.

ISBN 9789491389115
NUR 302, Paperback
Uitgeverij Woord in blik
€ 21,99
Verschijnt mei 2019



De zomerbioscoop

Marina Palej

De zomerbioscoop leest niet alleen als een trein, maar ook als een film, of liever: een heleboel films. In 128 'filmverhalen', ondergebracht in diverse 'thematische filmfestivals', is stof die tot een roman had kunnen uitdijen. Juist samengeperst tot supergeconcentreerde en tegelijk lichtvoetigepoëtische materie, waarin tegelijk tot hun essentie zijn teruggebracht en buitengewoon scenisch zijn ge-etaleerd, waarin dingen tegelijk diepgang hebben en schilderachtig zijn. Daarmee is De zomerbioscoop een staalkaart van de meest vreemdsoortige onderwerpen en verschijnselen, van de meest uiteenlopende menselijke gevoelens en betrekkingen. Aldus laat Marina Palej 'het leven zien', meestal tegen het decor van de oude Sovjet-Unie, in een aantal gevallen dat van Nederland. Marina werd geboren in Sint-Petersburg, studeerde medicijnen en werkte als arts. Ze publiceert sinds 1987 en werk van haar is vertaald in vijftien talen. Sinds 1995 woont en werkt Marina in Nederland.

ISBN 9789491389122
NUR 304, Paperback
Uitgeverij Woord in blik
€ 24,49
Verschijnt mei 2019

