



POSTBUS 404, 3500 AK Utrecht

[info@efenefmedia.nl](mailto:info@efenefmedia.nl)

[www.efenefmedia.nl](http://www.efenefmedia.nl)

**Ronald Rhebergen: 0622424790**

**Paul Impens: 0629108294**





## De mystieke weg van Plato

Daniel van Egmond

8 lezingen van in totaal 14 uur op 1 mp3-cd. Geschikt voor alle computers, alle dvd-speler en bijna alle nieuwere cd-spelers  
In deze lezingen staan Plato's mythen en gelijkenissen centraal omdat die uitdrukking geven aan Plato's eigen ervaringen. Aan de hand van die verhalen zullen we ontdekken welke mystieke weg Plato uitstippelde en hoe hij in zijn dialogen daadwerkelijk een transformatie van zijn leerlingen trachtte op te wekken.

ISBN 9789081319690, **NUR 706, Uitgeverij Nachtwind, MP3-cd € 25,-, Reeds verschenen**

De mystieke  
weg van  
**Daniël Plato**  
van Egmond



## Adam, de mythe van het goddelijke paar

Daniel van Egmond

8 lezingen van in totaal 13 uur op 1 mp3-cd

Geschikt voor alle computers, alle dvd-spelers en bijna alle nieuwere cd-spelers

De oermens wordt in de joodse, christelijke en islamitische tradities Adam genoemd. Hij/zij is een androgyne mens: 'man en vrouw schiep hij hen'. Door een catastrofe is het oorspronkelijke paar gesplitst en sindsdien is ieder mens op zoek naar haar of zijn wederhelft. Maar wat wordt daar nu mee bedoeld? Adam was oorspronkelijk een drie-eenheid van man, vrouw en een stralend lichtlichaam. Adam was, dankzij de relaties tussen deze drie aspecten en de relatie met de Goddelijke Wijsheid, een 'persoon'. Een persoon is een wezen dat tot liefde in staat is en door liefde bestaat.

ISBN 9789082143416, **NUR 706, Uitgeverij Nachtwind, MP3-cd € 25,- Verschijnt april 2014**

Adam,  
de mythe van  
het goddelijke  
**Daniël paar**  
van Egmond



## De tempel van de mens

### Het verbond tussen God, mens en kosmos

Daniel van Egmond

9 lezingen van in totaal 15 uur op 1 mp3-cd

Geschikt voor alle computers, alle dvd-spelers en bijna alle nieuwere cd-spelers

In bijna alle culturen en religies komen tempels voor. De vorm van zo'n heilige plaats was bedoeld als een afbeelding van een universele structuur die ook tot uitdrukking komt in God, mens en wereld. Onder invloed van allerlei gebeurtenissen raken de wereld en de mens steeds verder verwijderd van deze goddelijke structuur. Dank zij de rituelen die in de tempel worden gevierd, kunnen deze vervormingen worden hersteld en kan de mens worden getransformeerd tot een wezen waarin hemel en aarde weer verenigd zijn.

ISBN 9789081319669, **NUR 706, Uitgeverij Nachtwind, MP3-cd, € 25,- Verschijnt april 2014**

De tempel  
van de  
**Daniël mens**  
van Egmond



## Mystiek van het rozenkruis

Daniel van Egmond

8 lezingen van in totaal 13 uur op 1 mp3-cd

Geschikt voor alle computers, alle dvd-spelers en bijna alle nieuwere cd-spelers

In de 17e eeuw verschenen drie anonieme geschriften over een mystieke protestantse traditie waarin het symbool van het rozenkruis centraal stond. Die tijd werd gekenmerkt door grote crises, oorlogen, ziekten en de strijd tussen godsdienst en wetenschap. De rozenkruisers probeerden deze problemen vanuit een mystiek standpunt te belichten.

In de oorspronkelijke geschriften van de rozenkruisers werd o.m. benadrukt dat de strijd tussen geloof en verstand of religie en wetenschap heilloos is, omdat hij uitgaat van een dualiteit tussen hart en hoofd.

Ook in onze tijd is er sprake van veel verwarring, strijd tussen godsdiensten onderling en een grote onzekerheid over de toekomst.

ISBN 9789081319683, **NUR 706, Uitgeverij Nachtwind, MP3-cd, € 25,- Verschijnt april 2014**

Mystiek van  
het rozen-  
**Daniël kruis**  
van Egmond



## Griekse wijsheid en christelijke mystiek

### Over de genezing van de ziel

Daniel van Egmond

8 lezingen van in totaal 13 uur op 1 mp3-cd,

Geschikt voor alle computers, alle dvd-spelers en bijna alle nieuwere cd-spelers.

Onze cultuur vindt haar eerste wortels in de wijsheid van de oude Grieken. En die biedt ook vele aanwijzingen hoe onze ziel genezing kan vinden. In deze serie lezingen wordt besproken hoe de ideeën van o.a. Plato, Jamblichus en Plotinus een diepgaande invloed hadden op de ontwikkeling van de christelijke mystiek, zoals we die bij o.a. pseudo-Dionysius en Augustinus tegenkomen.

ISBN 9789082143409, **NUR 706, Uitgeverij Nachtwind, MP3-cd, €25,- Verschijnt april 2014**

Griekse  
wijsheid en  
christelijke  
**Daniël mystiek**  
van Egmond



POSTBUS 404, 3500 AK Utrecht

info@efenefmedia.nl

www.efenefmedia.nl

Ronald Rhebergen: 0622424790

Paul Impens: 0629108294



Foto & design: Yarre Stooker



## Roze in beeld

Ad van Dam

Het boek Roze in Beeld is de weerslag van een reeks openhartige gesprekken over kijken en gezien worden. Hierin vertellen LHBT-ers (Lesbiennes, Homo's, Biseksuelen en Transgenders), werkzaam in de media, waar zij vroeger naar keken, met wie zij zich identificeerden of door wie zij zich lieten inspireren op tv en in film. Maar ook over hun coming-out en het rolmodel dat zij soms zelf willen zijn. Een voorbeeld dat ze zelf veelal gemist hebben.

ISBN 9789491446092

**NUR 740**  
**Uitgeverij Xanten**  
**Ingenaaid**  
**€ 12,50**  
**Verschijnt april 2014**



## Vrij van religie, een pleidooi voor vrede, compassie en welzijn

Dalai Lama

Hoe kunnen wij betere, menselijkere mensen worden? Z.H. de Dalai Lama houdt een openhartig pleidooi voor de kracht van goedheid. Iedereen die vervulling, welzijn en geluk wil bereiken, dient fundamentele menselijke waarden als compassie, vergeving, geduld en tolerantie te cultiveren.

Van oudsher richten mensen zich tot een religie om hun menselijke waarden te ontwikkelen. De Dalai Lama begrijpt dat dit tegenwoordig voor velen niet meer opgaat. Hij wil niet alleen tegenstellingen tussen gelovigen en ongelovigen overbruggen, maar ook die tussen aanhangers van religies onderling. Volgens hem is het belangrijk dat we een seculiere ethiek ontwikkelen, die gebaseerd is op wetenschappelijke grondslag in plaats van religieuze overtuiging. Het gaat hem om de universele educatie van hart en geest.

ISBN 9789056702953

**NUR 718**  
**Milinda Uitgeversgroep**  
**Gebonden**  
**€ 19,95**  
**Reeds verschenen**



## De Profeet

Kahlil Gibran

'Je bent goed wanneer je ernaar streeft van jezelf te geven. Toch ben je niet slecht als je uit bent op winst. Want als je streeft naar winst ben je niet anders dan een wortel die de aarde vastklampt en zich laat zogen door haar borst. Zeker, de vrucht kan niet tot de wortel zeggen: "Wees als mij, rijp en vol en immer schenkend van je overvloed." Want voor de vrucht is geven een noodzaak, zoals ontvangen een noodzaak voor de wortel is.' – Kahlil Gibran, De profeet

Kahlil Gibran (1883-1931) werd geboren in Noord-Libanon. Als jongeman reisde hij naar Europa en Amerika en ontwikkelde zich tot schrijver, filosoof en kunstenaar. Zijn bekendste werk is De profeet.

ISBN profeet

**NUR 718**  
**Milinda Uitgeversgroep**  
**Paperback**  
**€ 8,95**  
**Reeds verschenen**



## Het geluk van binnen

André van der Gun i.s.m. Wendy van Venrooij

Een boekje waarin korte verhalen en sprekende foto's laten zien hoe verschillende ouder wordende mensen leven. Plekjes en mensen waar we wel een beeld bij hebben, maar die soms verrassend anders blijken te zijn. Ingaand op zowel de zelfstandig wonende als de zorgbehoevende mens en hoe de omgeving deel uitmaakt van zijn geluk, geeft dit boek een andere, verfrissende kijk op zorg en welzijn.

Een interieurarchitect brengt, samen met een hoofd gezondheidszorg, bezoeken aan diverse soorten woon- en zorgcentra. Deze bijzondere ontmoetingen schetsen het dagelijks leven in verschillende woonomgevingen, culturen en religies. Wat brengt bij deze mensen 'het geluk van binnen'?

ISBN 9789082139303

**NUR 740**  
**Uitgeverij Luwam-pangea**  
**Gebonden**  
**€ 19,95**  
**Verschijnt oktober 2014**



## Het mevrouwtje op mijn schouder

Yvette den Brok - Rouwendal

Liz is tien jaar. Ze wil een gewoon leven, net als andere kinderen van haar leeftijd. Maar dat valt niet mee. Liz is gehandicapt. Ze kan niet lopen, ze kan haar handen niet gebruiken en ze praat in haar eigen Liz-taal, dat ze alleen kunt verstaan als je goed naar haar luistert, of als je eraan gewend bent. Liz vindt het wel lastig dat ze gehandicapt is, maar ze vindt het niet zo erg. Haar overspannen vader en haar meedogenloze moeder maken haar op allerlei manieren duidelijk dat ze niet goed is zoals ze is en dat mensen haar daarom raar vinden. Dat brengt haar in verwarring. Dan komt Fee, een klein mevrouwtje dat regelmatig op haar schouder komt zitten en met haar praat. Met de support van Fee krijgt Liz weer vertrouwen in zichzelf en in anderen.

ISBN 9789491446139

**NUR 274**  
**Uitgeverij Xanten**  
**Gebonden**  
**€ 18,95**  
**verschijnt 16 mei 2014**



## Dwaalsporen

Jan Zwaaneveld

Jan Zwaaneveld (Hillegom, 1957) schreef jarenlang songteksten voor obscure bands waarin hij gitaar speelde en zong. In het jaar 2000 is hij begonnen met het schrijven van poëzie.

Aanvankelijk publiceerde hij onder het pseudoniem Jan Doornbos. In 2003 verscheen onder die naam zijn debuut Vandaag is van glas bij uitgeverij De Distel uit Brussel. In eigen beheer volgden twee bundels met Cilja Zuyderwyk: Smeltwater (2004) en Mijten in een hemelbed / Een duiventil te paard (2009). Hij publiceerde daarnaast gedichten in literaire tijdschriften en e-zines als Extaze, Tijdschrift Ei, De Optimist, De Brakke Hond, Deus Ex Machina en Meander Magazine.

ISBN 9789491446122

**NUR 306**  
**Uitgeverij Xanten**  
**Ingenaaid**  
**€ 12,50**  
**Verschijnt april 2014**



## Burn-out de baas

Peter Wehmeier

100 succesvolle tips. Geen Nederlander die niet iemand kent met burn-out. Geen mens die burn-out niet wil voorkomen. Maar weinigen weten hoe. Peter Wehmeier geeft 100 tips om burn-out te voorkomen. Je blijft burn-out de baas door de regie over je eigen leven te houden. Leven is meer dan succes op het werk en voldoen aan de wensen van anderen. Burn-out de baas biedt een eenvoudig zelfmanagement-programma om goed met jezelf om te gaan en beslissingen te nemen die goed zijn voor je welbevinden. Want echt succes heb je als het goed met je gaat.

ISBN 9789491583414

**NUR 770**  
**BREVIER uitgeverij**  
**192 pagina's**  
**Gebonden**  
**€ 18,50**  
**Verschijnt: augustus 2014**



## De wereld van de ziel

Daniel van Egmond

Zoals de mens van het dier verschilt, zo verschilt de ziel van de mens. De ziel begrijpt de taal der symbolen. Zij vindt haar huis in de wereld van de mundus imaginalis. Zij is dynamisch, voortdurend in beweging én draagt de kwaliteiten goedheid, schoonheid en waarheid in zich. In onze moderne wereld zijn veel mensen ervan overtuigd dat de ziel niet bestaat. Waar men toch over de ziel spreekt, wordt zij meestal vereenzelvd met de psyche. Oude mythen en verhalen leren ons wat de ziel is: zij is dat aspect van ons bestaan dat min of meer onsterfelijk is. Zij behoort tot een ander niveau van werkelijkheid dan de fysieke wereld. Daar waar de ziel verdwenen is, zijn we onze oriëntatie kwijtgeraakt en ontstaat er een niet te bevredigen verlangen en onrust. We zijn dan nog uitsluitend gericht op deze wereld van ruimte en tijd. Zolang we niet weten dat er een verticaal niveau van werkelijkheid bestaat waar de ziel haar domein heeft, zullen alle oplossingen voor deze onrust schijnoplossingen blijven.

ISBN 9789082143423

**NUR 706**  
**Uitgeverij Nachtwind**  
**Gebonden**  
**€ 25,-**  
**Verschijnt april 2014**

