



POSTBUS 404, 3500 AK Utrecht
info@efenefmedia.nl
www.efenefmedia.nl
Ronald Rhebergen: 0622424790
Paul Impens: 0629108294

HERFST 2020



Klein Jantje is jarig

Illustraties Stijn Broeder, tekst Wanda Bosbaan

Klein Jantje graag wil spelen met zijn vriendjes maar die hebben geen tijd want ze zijn allemaal heel druk bezig voor het verjaardagsfeestje van Klein Jantje. En die heeft dat maar niet in de gaten totdat het feestje begint...

ISBN 9789090334509

€ 12,50

NUR: 271

Gebonden

Uitgeverij Stijn Broeder

Verschijnt 1 september 2020



9 789090 334509 >



Fluisterend naar het landschap

Bas Pedrolì

Een veelkleurig, gelaagd landschap wordt zichtbaar. Beeld van een bewogen verleden. Noeste arbeid van boeren, monniken, landarbeiders, vele eeuwen lang. En ook – steeds meer – het werk van ingenieurs, planologen en landschapsarchitecten. Elk landschap, geleefd of bedacht, vertelt een eigen verhaal. Als je goed luistert, ontstaat een intiem gesprek: verwondering en enthousiasme – kiemen voor toekomstige ontwikkeling.

Bas Pedrolì houdt zich als onderzoeker al tientallen jaren bezig met het lot van het Europese landschap, op zoek naar de juiste verhouding tussen waarneming en wensbeeld, tussen terughouding en durf.

ISBN 9789083078601

€ 20,-

NUR: 945

Gebonden

Uitgeverij Nachtwind

Verschijnt 15 oktober 2020



9 789083 078601 >



Vijf duivelse verhalen

Aleksandr Tsjananov

Een van de bijzonderste schrijvers en boeken uit de Sovjetliteratuur. Een eenling die begin twintigste eeuw schreef zoals sommigen, E.T.A. Hoffmann bijvoorbeeld, dat honderd jaar eerder deden: ouderwets romantisch, met een flinke scheut gothic. Maar dan beter: schitterend van stijl, overrompeld door telkens nieuwe wendingen. En hoe gek het ook klinkt: heel knus en gezellig. Duivels goed.

Aleksandr Tsjananov was 'eigenlijk' landbouweconoom. In 1920 verscheen zijn 'Reis van mijn broer Aleksej naar het land van de boerenutopie', in het Nederlands verschenen in 1984. Hij werd in 1930 voor het eerst gearresteerd, kreeg in 1932 vijf jaar en werd in 1937 doodgeschoten.

ISBN 9789491389207

€ 17,50

NUR: 302

Paperback

Uitgeverij Woord in blik

Verschijnt: 1 december 2020



9 789491 389207 >



Nog meer repercussies uit het Russisch

Arie van der Ent (redactie)

Het derde deel in de serie Repercussies uit het Russisch. Een nieuwe greep uit de doos van Pandora, met dichters uit de Russische emigratie, met schrijvers van evergreens, met links naar uitvoeringen daarnaar. Kortom, honderd nieuwe oude dichters, geboren van 1670 tot 1907, met van elk van hen een prachtig portret: in honderd woorden en één beeld. Een ongeëvenaarde nieuwe manier om de bejubelde Russische dichtkunst in al zijn facetten te leren kennen. Niet alleen gedichten lezen, maar tegelijk een veelzijdige indruk krijgen van land en volk, en hun geschiedenis.

ISBN 9789491389191

€ 17,50

NUR 306

Paperback

Uitgeverij Woord in blik

Verschijnt: 1 oktober 2020



9 789491 389191 >



Ik haat hardlopen

Hedwig van Bree

"Ik haát hardlopen"! Dit is wat meervoudig marathonloopster Hedwig van Bree letterlijk riep na haar allereerste rondje joggen door het park.

Als Hedwig een tijd later een gezin krijgt en van succesvolle carrièrevrouw transformeert in thuisblijfmoeder, staat haar leven op zijn kop.

Met deze positiewisseling lijkt zij een groot deel van zichzelf te zijn kwijtgeraakt. Wat blijft er over als je je status verliest?

Bij gebrek aan andere opties en op zoek naar positiviteit besluit Hedwig te gaan hardlopen. Nietsvermoedend zet ze de eerste stappen van een groot avontuur

"Als je mij toen had gezegd dat ik tussen november 2015 en april 2019 tien marathons zou lopen en dat de Six World Marathon Majors daar onderdeel van zouden uitmaken, had ik je verbaasd aangekeken.

Alleen al omdat ik toen niet eens wist wat die waren".

Dit is het verhaal van een vrouw die zichzelf terugvond toen ze de hardloopster in zichzelf ontdekte.

Een boek dat geschreven is voor iedereen die zoekt naar dat ene raam dat open gaat, nadat er een deur is dicht gegaan, en voor iedereen die gelooft in de kracht van gewone mensen.

Of, zoals Eliud Kipchoge zegt: "No human is limited".

ISBN 9789090328973

€ 18,95

NUR: 489

Gebonden

Uitgeverij Pumbo

Verschenen,

niet eerder aangeboden



9 789090 328973 >

